

## Indonesië



Zusters van de Sukabumi Franciscan Congregation (SFS) poseren voor een foto met de bisschop van Bogor,

*Foto van een aantal zusters bij de bisschop van Bogor, Mgr. Paschal Bruno*

### Het begin van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen in Sukabumi (SFS)

#### *Werken in Indonesië*

De Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Sukabumi (SFS) werkt op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale zaken.

#### *Geschiedenis*

Voorzitter van de Congregatiecommissie voor Zusters, Maria Emil SFS, legde uit dat de Zusters Franciscanessen van Sukabumi (SFS) zijn begonnen met de Congregatie van Bergen op Zoom in Nederland.

In 1839 werd de congregatie gesticht door mevrouw Rosa de Bie in Bergen op Zoom. Op 3 april 1806 werd Elizabeth de Bie of beter bekend als zuster Rosa geboren in België.

Zuster Rosa werd door haar leider in België naar een ziekenhuis in Bergen op Zoom gestuurd om voor de zieken te zorgen.

"In 1839 werd Bergen op Zoom een gemeenschap die rechtstreeks geleid werd door zuster Rosa de Bie en ze scheidde zich af van haar moederklooster in Nederland", zegt zuster Emil.

Ze begonnen zich te ontwikkelen tot de Zusters Franciscanessen van Bergen op Zoom.

In 1933 begon de congregatie haar werk in Indonesië onder de naam Zuster Fransiskanes Sukabumi (SFS).

## Sejarah Singkat SFS di Sukabumi



- Elizabeth de Bie atau dikenal dengan Suster Rosa de Bie lahir di Belgia, 3 April 1806
- Pada tahun 1839, Kongregasi Suster Peniten Rekolektin Bergen op Zoom didirikan oleh Suster Rosa de Bie
- Kongregasi SFS resmi didirikan di Indonesia, tepatnya di Sukabumi pada tanggal 1 Mei 1933

### *Geschiedenis van SFS in Indonesië*

Zoals geschreven door zuster Gerarda (2000) in het boek “Penitenten Recollectinen Toevlucht in Lijden”, werd de aanwezigheid van de SFS-congregatie in Indonesië geïnitieerd door de correspondentie tussen Moeder Gerarda (in Bergen op Zoom) en Pater Müller, SJ (1932, kanselier van een Higher Seminary in Yogyakarta ).

Ook is daarbij betrokken pater Wubbe, SJ, pastoor van Batavia.

In de middag van 23 maart 1933, op goddelijke ingeving en met de zegen van de bisschop Mgr. Hopmans, stuurt de congregatie in Bergen op Zoom zes zusters op missie naar Indonesië.

De zes zusters zijn:

1. Zuster Seraphine Gulickx (uit Bavel), als overste.
2. Zuster Imelda den Aantrekker (uit Bergen op Zoom).
3. Zuster Augusta Hocke (uit Neisse, Duitsland).
4. Zuster Theresina Tax (uit Bergen op Zoom).
5. Zuster Gemma Hertogh (uit Stoppeldyk).
6. Zus Valentine Uitdewillingen (uit Heerle).

Ze vertrokken vanuit Roosendaal per trein naar de haven van Marseille (Frankrijk). Van daaruit gingen de zusters aan boord van het schip “Baluran” naar Indonesië.

Op Witte Donderdag, 13 april 1933, komen de zusters uit Nederland aan in Tanjung Priuk.

Ze werden hartelijk ontvangen door de zusters Ursulinen uit Weltevreden in Nederlands-Indië (nu: Jakarta). Ze verbleven een paar dagen op deze plek. Ondertussen bezochten drie nonnen de Semarang en Muntilan Ziekenhuizen van de Zusters Fransiskanes Heythuizen (OSF Semarang); om tropische ziekten en hun behandelingen te bestuderen.

Op 10 mei 1933 trekken de zusters de plaats Sukabumi binnen, maar konden niet direct aan de slag in het ziekenhuis dat was overeengekomen met de regeringsfunctionarissen van de stad Sukabumi.

De Nederlandse congregatie werd toen vertegenwoordigd door pater Wubbe, SJ. De zusters uit Bergen op Zoom woonden eerst in de huizen die voor hen waren ingericht.

Op dezelfde dag werd de eerste mis opgedragen in dat huis, daarna begonnen ze de zieken bij de mensen thuis te behandelen terwijl ze Indonesisch leerden.

Op 13 juni 1933 bezochten de zusters, een door pater Lucas SJ georganiseerde bijeenkomst, het ziekenhuis en maakte kennis met artsen en medewerkers.



Op 28 december 1933 vestigden de zusters zich officieel in Jalan Hospital No. 1, Sukabumi en werkt in het Santa Lidwina Hospital, Sukabumi.

Deze Indonesische congregatie opende vervolgens verschillende bijkantoren en werd op 14 april 1996 een zelfstandige gemeente.

Volgens zuster Emil was 1 mei 1933 de officiële datum waarop de SFS-gemeenschap in Sukabumi zou zijn. "Op 1 mei 2021 is SFS 88 jaar in Indonesië geweest", zegt zuster Emil.





Zuster Emil SFS (links) en haar twee metgezellen.

### *Spiritualiteit en dienstverlenend werk*

Zuster Emil legde uit dat SFS een gevoel van spiritualiteit heeft in het broederlijke leven dat wordt ondersteund door een geest van berouw, gebed, dienstbaarheid en eenvoud. Dit wordt gerealiseerd door de diensten van de zusters.

"De diensten van SFS liggen op het gebied van gezondheid, onderwijs en sociale zaken", zei zuster Emil.

In de gezondheidssector is het te vinden in klinieken en openbare ziekenhuizen.

Op het gebied van onderwijs, zijn er kinderopvang, peuterspeelzalen, kleuterscholen en scholen tot op het niveau van universiteiten, zoals een academische opleiding voor verpleging.

In de sociale sector zijn er weeshuizen, bejaardentehuizen en kindertehuizen.

'Voor de verpleegacademie is het in een samenwerking met het bisdom Bogor,' zei zuster Emil.

Naast het verlenen van diensten in de zorg, het onderwijs en de sociale sector, verrichten de zusters werkzaamheden aan huis, zoals het schoonmaken van een woning.

Zuster Emil nodigt vooral jongeren uit om lid te worden van de SFS-gemeenschap met daarbij de gedachte van: een goede houding, handelen en gedragen.

"Ik ben dankbaar voor de aanwezigheid van sociale media in ons leven, omdat het ons kan helpen om deze congregatie in heel Indonesië en zelfs de wereld te introduceren", zei zuster Emil.

Niet alleen dat, de zusters introduceerden SFS door scholen te bezoeken.

"Vanwege de pandemie gaan we nu niet meer naar school", zegt zuster Emil.

SFS begon samen te werken met de gemeenschap, parochiepriesters en schoolhoofden, zodat ze als Vrienden van SFS interesse kregen in de SFS-congregatie .

"Ik hoop dat SFS zich verder kan ontwikkelen door middel van dienstverlenend werk en ook dat haar leden zich kunnen aanpassen aan de tijd", zei zuster Emil.

#### **Adressen SFS Zustersklooster:**

1. Klooster van St. Fransiskus, Jalan Ziekenhuis 3 Sukabumi, West Java, Tel. (0266) 221369
2. Klooster van St. Fransiskus, Jalan Veteran II/10, Sukabumi, West Java
3. Klooster van St. Immaculata, PA-complex. St. Sindanglaya, Cipanas, West-Java
4. Klooster van St. Francis, Jalan Pahlawan 96, Bogor, West-Java
5. Klooster van St. Francis, Jalan Raya Cibinong, Kp. Pabuaran Cibinong, West-Java
6. Klooster van St. Francis, Jalan Burgemeester Oking 15, Cibinong, West-Java
7. Klooster van St. Fransiskus, Jalan Multatuli 42, Rangkasbitung, Banten
8. Klooster van St. Franciscus, Jl. Kartini no 25 A Sragen 57221 Midden-Java, Tel (0271)891450
9. San Damiano-klooster Jl. A. Yani NEE I Gubug Grobogan, Midden-Java
10. La Vern Wirosri-klooster, Jl. Student nr. 10 Wirosari Purwodadi Grobogan (0292) 761139

#### ***Het jaar 2021***

Op 5 april 2021 is zuster M. Augustine overleden.

In 2021 zijn er 13 nieuwe aspirant leden (novice) bij de congregatie en 14 postulanten.

Een novice is iemand die voor haar intrede in het klooster een proeftijd doormaakt. Een postulant is iemand die streeft naar het religieuze leven maar nog niet tot een bepaalde kloosterorde is toegelaten. Is nog bezig met de inleidende fase voorafgaande aan het intreden in het klooster.

Op 8 december 2021 hebben de volgende zusters hun jubileum gevierd in Indonesië:

- Zuster M. Theresita, 50 jaar
- Zuster M. Anna, 50 jaar
- Zuster M. Zita, 40 jaar
- Zuster M. Marietaa, 40 jaar
- Zuster M. Leoni, 25 jaar

*Bron: Origineel artikel in het Indonesisch op internet via onderstaande link:*

[https://www.katolikana-com.translate.goog/2021/06/28/awal-mula-kongregasi-suster-fransiskan-di-sukabumi-sfs-berkarya-di-indonesia/? x\\_tr\\_sl=id& x\\_tr\\_tl=nl& x\\_tr\\_hl=nl& x\\_tr\\_pto=op,sc](https://www.katolikana-com.translate.goog/2021/06/28/awal-mula-kongregasi-suster-fransiskan-di-sukabumi-sfs-berkarya-di-indonesia/? x_tr_sl=id& x_tr_tl=nl& x_tr_hl=nl& x_tr_pto=op,sc)